

Wilt in Uw leven nog eens denken aan

Johan Essenhuis

Hij werd geboren te Losser 27 september 1910. Allerlei namen dachten de eerder geboren broers en zussen uit. Krachtig sprak de vader: „Geen onzin; Johan heet hij“.

Zoeker is hij steeds geweest: kaarter bij Entre Nous, voetballer bij zijn tijdgenoten, gelovige mens bij het geloof van zijn Vaderen, gelukkig in de liefde. Maar toen zijn Annie stierf 18 december 1973, werd zijn hart onrustig, drong het tot hem door, dat wij niet ons zelf hebben gemaakt, maar de gever van het Leven.

Sober heeft hij geleefd. Weinig waren zijn woorden, maar groot de waardering voor de steun, die zijn zussen hem trachtten te geven.

In de Ems ging hij vissen. Zijn grote liefhebberij. De hengel werd uitgeworpen.

God hield zich niet verborgen. Hij bracht op die morgen (12 april 1976) het leven aan het licht.

Mag Johan nu rusten in vrede.

Zaterdag 17 april 1976 werd hij op het r.k. kerkhof van de Maria Geboorteparochie te Losser begraven.

In Christus leefde en stierf

Johan Essenhuis

weduwnaar van

Annie Boerrigter

Geboren te Losser 27 september 1910.

Onrustig is ons hart tot dat het rust
bij U o God.

Op de morgen van de 14e april 1976
heeft de Heer van het leven hem
deze rust gegeven.