

Met eerbied en dankbaarheid
gedenken wij

SIENE ESSENHUIS

Zij werd geboren te Losser op
26 september 1901. - Met volle over-
gave aan God is zij 18 oktober 1986
te Enschede gestorven. - Op 22 Okto-
ber d.a.v. hebben wij in een gezon-
gen Uitvaart in de Mariakerk te
Enschede, biddend afscheid van haar
genomen en haar in een crematie-
plechtigheid te Usselo, toevertrouwd
aan de Heer van alle leven.

Velen zullen haar heel erg missen,
want zij was voor iedereen zo'n fijne
en lieve vrouw.

Vanuit een groot geloof spreidde
zij overal goedheid en hartelijkheid
rondom zich uit. - Daardoor was zij
bemind bij jong en oud. Met 'n spon-
tane en vanzelfsprekende belang-
stelling hield zij van de mensen om
haar heen.

Zij was diep-gelovig. En hoewel zij
niet altijd vrede kon hebben met de
veranderingen en vernieuwingen in
het kerkelijk leven; haar geloof bleef
ongeschokt: haar uiteindelijk hou-
vast. - In de vrede van dat geloof is
zij van ons heengegaan.

Wij kunnen nooit vergeten wie zij
voor ons geweest is. - Daarom danken
wij God voor haar leven met ons,

EN WIJ BIDDEN:

"Heer, moge de vreugde die zij aan
anderen zo royaal gegeven heeft, nu
voor haar eeuwig zijn in Uw Hemels
Vaderhuis".

Voor Uw belangstelling en meeleven
tijdens haar ziekte en na haar over-
lijden, willen wij U langs deze weg
hartelijk danken.

Uit aller naam:

M. A. Essenhuis