



Ter gedachtenis aan onze dierbare man,
vader en opa

JOHANNES CAROLUS ESSER

geboren te Drenmel 9 november 1893;
overleden te Tilburg 17 september 1972.

Mensen kunnen rijp en onrijp zijn,
infantiel of volwassen, gedreven door
angst of meer vrij en ontspannen.

Hij was een volwassen persoon,
een man van vrede, zo wijs en vrij dat
hij nooit veroordeelde.

Veel valt te verklaren uit het milieu,
waarin hij geboren werd, uit het
karakter dat hij meekreeg, uit zijn
persoonlijke inzet.

Maar de gelovige ziet dieper:
alles wat wij ontvangen, ondernemen en
ten einde brengen, is uit genade.
De Geest Gods schiept ruimte, maakt
menselijker en geeft kracht om vol te
honden, ook wanneer de toekomst
duister is.

Tout est grâce. Het was de liefde
die hem vrij maakte en ruim van hart.

Van die hartelijke liefde werden
wij allen rustig en beter.

Om nooit te vergeten.