



Ter herinnering aan

**Leonie Johanna Helena Esser**

weduwe van

Joannes Andreas Josephus Antonius Joosten

Geboren te Horst 2 april 1903.

Gesterkt door het Sacrament der Zieken  
overleden te Oldenzaal op 7 augustus 1996.

Begraven op het R.K. Kerkhof te Ootmarsum  
op 10 augustus 1996.

Tante Nini, mevrouw Joosten, woonde meer dan 60 jaar in Ootmarsum. Ze was een vrouw die wat van haar leven wist te maken. Al heel jong werd ze weduwe, toen haar man onder de Duitse bezetting in het concentratiekamp Amersfoort om het leven was gekomen.

In een tijd waarin het voor de weduwe van de notaris "niet gepast" was te gaan werken, wist ze zich aan te passen en het hoofd boven water te houden. Ze was intelligent, sociaal bewogen en geïnteresseerd in de ander. Ze had belangstelling voor wat er in de wereld gebeurde en reisde tot op hoge leeftijd regelmatig naar Spanje en zelfs Amerika.

Ze was dol op kinderen die ze tot haar spijt zelf niet had, maar die ze voor anderen met heel haar hart en al haar liefde verzorgde. Altijd belangstelling tonend voor hun ontwikkeling, hun verhalen en hun leven. Tante Nini hield veel van haar familie en vrienden en ze genoot ervan iedereen zeer gastvrij te ontvangen. Zolang haar gezondheid het toeliet kon ze in haar eigen huis blijven wonen en de laatste maanden werd ze liefdevol verpleegd in verpleegcentrum "Twente Oost" te Oldenzaal.

Ze heeft veel om en aan anderen gegeven.

Dank aan allen die haar trouw bezochten en voor uw aanwezigheid hier.