

Wij gedenken dankbaar en willen bidden voor

Ben Essink

Hij werd geboren in Ootmarsum op 8 april 1921. In 1951 is hij getrouwd met

RIKY ROUWERS.

De eerste 14 jaren van hun huwelijk hebben ze gewoond in Australia, waar hun dochter Karen is geboren. Vanaf 1964 woonde ze weer in Ootmarsum. Hier is hij na een ernstige ziekte gestorven op zondag 29 juli 1984. Op 2 augustus hebben wij in de parochiekerk van de H.H. Simon en Judas te Ootmarsum, van hem afscheid genomen, waarna in Enschede de crematie heeft plaats gehad.

In grote dankbaarheid zien wij terug op 't leven van een dierbare man en vader. Vol zorg en liefde heeft hij geleefd, 'n man van weinig woorden, die tevreden was met de kleine dingen in 't leven. Vol geduld en humor heeft hij het leven geleefd, ook in die tijden toen hij door zijn ziekte veel moest lijden. Geklaagd heeft hij nooit, maar was bezorgd voor en om degene die hem heel nabij waren. Vol dankbaarheid was Ben dat hij de laatste 4 weken thuis mocht zijn, omringd door degene die hij innig liefhad.

Lieve Ben, ik dank je voor de 33 jaren die we samen mochten zijn.

Dit leven is voorbij, God blijft.

Bij Hem leeft Ben voort met allen die hem dierbaar waren en hem voorgegaan zijn.

Wij bidden God dat Ben gelukkig mag zijn in het Vaderhuis en dat zij die achterblijven. Riky, Karen en Jeroen, gesterkt mogen worden en kracht zullen vinden in de dierbare nagedachtenis aan Ben.

Wij willen allen die dezer dagen hun medeleven hebben getoond, door hun bezoek of aanwezigheid hartelijk dank zeggen.

**RIKY
KAREN EN JEROEN**