



Altijd in onze gedachte blijft:

Everdina Wilhelmina Essink

weduwe van

Theodorus Wilhelmus Bergevoet

Geboren te Megchelen op 31 januari 1909 mocht ze dit jaar, hoewel reeds een tijdje sukkelend, toch fris van geest haar 87e verjaardag vieren.

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is ze, na een korte ziekenhuisopname, op 28 april 1996 in het Slingelandziekenhuis te Doetinchem overleden.

Op 3 mei 1996 hebben wij afscheid van haar genomen in de parochiekerk van St. Martinus te Wijnbergen en haar begraven in het graf bij haar man.

Wij hebben moeder in onze herinnering als een lieve en zorgzame vrouw.

Haar bewogen leven werd gekenmerkt door goede maar ook minder goede tijden. Toen haar eerste dochter 16 dagen na de geboorte overleed was zij zelf ook ernstig ziek. Ook tijdens de lange ziekteperiode van haar man werd de last op haar schouders groot maar ze heeft deze tijd moedig doorstaan.

Na een werkzaam en hard leven op de boerderij wist ze, na het overlijden van

haar man, veel tijd vrij te maken voor haar grootste hobby: het tuinieren. Doordat ze tot het einde thuis bij haar familie kon blijven wonen, bleef ze dit doen zolang het maar kon.

Voor een ieder had ze tijd en toonde ze belangstelling behalve op de donderdagmiddag. Ze ging dan met veel plezier naar de bejaardensoos om te breien, te sjoelen en aan bingo deel te nemen.

De laatste jaren kon ze niet overal meer naar toe maar de belangstelling voor anderen bleef. Ook bleef haar gevoel voor humor in tijden dat het minder goed met haar ging.

Na een korte ziekenhuisopname heeft ze, omringd door ons allen, haar laatste strijd opgegeven.

Moeder, ook al ben je 87 jaar geworden en wisten we dat we spoedig afscheid van je moesten nemen, het verlies valt ons zwaar. We zijn je dankbaar voor wat je voor ons betekend hebt.

Voor uw medeleven tijdens haar korte ziekteperiode en na het overlijden van moeder en oma danken wij u hartelijk.

Joke, Rudi en kleinkinderen