



Gedenk in Uwe godvruchtige gebeden en H. Misoffer

**Gerhardus Josephus Aloysius Essink,**

in leven Arts te Oldenzaal,

echtgenoot van

Maria Johanna Theodora Francisca van Heijst.

Hij werd geboren te Oldenzaal 25 Juni 1888, en overleed plotseling te Oldenzaal in den ouderdom van 56 jaren 3 Dec. 1944, en werd den 6 Dec. d.a.v. begraven op het R.K. Kerkhof aldaar.

Hij opende den hulpbehoevende zijne hand en toonde zich bereid den arme zijne lasten te verlichten.  
Spreuken XXXI. 20.

Voor den zieke, die zich aan hem toevertrouwde, gevoelde hij de grootheid zijner verplichting; nacht en dag was hij bereid tot zijn dienst; voor hem offerde hij op rust en verpoozing, gezondheid en krachten: zelfs in het grootste gevaar der besmetting verliet hij hem niet; ja, hij bezocht de zieken nog op den laatsten dag voor zijn dood.

Zijn levendig geloof in de gemeenschap der Heiligen bleek duidelijk in zijn onbepert vertrouwen, dat hij onder alle omstandigheden des levens stelde in de voorspraak van den Heiligen Judas Thaddeus en van St. Plechelmus, Kerk- en Stadspatroon van Oldenzaal.

Zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verwerven.  
Math. V. 7.

Goedertierendste Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
(Aflaat van 7 jaren en 7 quadr.)

\* ONZE VADER. — WEES GEGROET.

Hij ruste in vrede!