



Wij willen in onze herinnering blijven bewaren

Hendrika Maria Johanna Essink

* 29 - 8 - 1921 te Ootmarsum.

† 8 - 8 - 1994 te Denekamp

Op 12 - 8 d.a.v. hebben we haar ter ruste gelegd
op de r.k. begraafplaats te Ootmarsum.

Weten wat je mist door niet
als anderen te zijn.

Maar ook weten dat je dat niet
kunt bemachtigen....
dat doet pijn!!!!

Voor uw medeleven en belangstelling zeggen wij
U hartelijk dank.

Familie Essink.

Voor Rieki was er maar één woonplaats:
Ootmarsum.

Hier groeide ze op in alle gemoedelijkheid. Ze kende er veel mensen en veel mensen kenden haar. Vanuit hee geboortehuis in de Marktstraat ging ze in 1959 met moeder naar het nieuw gebouwde „Huize Franciscus“, waar ze ruim 30 jaar zou wonen. Ondanks de goede verzorging sloeg op latere leeftijd de eenzaamheid toe, tot ze getroffen door een hersen-infarct en na een verblijf van 3 maanden in het ziekenhuis te Oldenzaal werd opgenomen in het verpleeghuis te Denekamp.

Hoewel haar spraak- en denkvermogen sinds 2 jaar erg geblokkeerd waren, wist ze gevoelsmatig nog veel dingen duidelijk te maken.

Ze was blij met bezoek en hield de deur dan ook voortdurend in het oog. Zag ze een bekende aankomen, dan stak ze onmiddellijk de hand op.

In de twee jaren die ze in Denekamp doorbracht ondervond ze veel liefde en hartelijkheid en ze gaf ook sympathie terug.

Van eenzaamheid was geen sprake meer, maar het ziekzijn verergerde langzamerhand. Een bijkomende infectie zou uiteindelijk een einde aan haar leven maken.

Voor de goede en liefdevolle verzorging willen wij dan ook mede namens onze zus, het verplegend personeel en alle vrijwilligers hartelijk danken.

Familie Essink