



Ter dankbare herinnering aan  
MARIA GESIENA ESSINK

echtgenote van Fredrik Hendrik Zegelink.

Zij werd 15 nov. 1888 geboren te Groenlo. Nog onverwachts is zij van ons heengegaan op 16 dec. 1963. Om waardig in te gaan in het eeuwige leven werd zij gezalfd met de H. Olie der zieken. Haar lichaam werd door ons 19 dec. 1963 te ruste gelegd op het par. kerkhof te Winterswijk. Daar wacht het op de toegezegde verrijzenis.

Een welbested leven ligt achter haar. Zij voelde zelf de eindstreep bereikt te hebben. Zij was volkomen gerust op het aandeel dat zij genomen had in het leven van de geliefde echtgenoot en van de zeer beminde kinderen. Zij waren aan haar niets te kort gekomen, want immer was zij voor hen een liefdevolle en uiterst zorgzame echtgenote en moeder geweest. Juist omdat zij, gedurende vele jaren, zo veel voor ons mocht betekenen, kunnen wij haar zo node missen. Wij zijn God echt dankbaar voor de steun die Hij ons dóór haar goede persoonlijkheid in ons leven heeft geboden, en wij bidden dat zij ten spoedigste in Gods hemel onze voorspraak moge zijn. Het volgen van haar voorbeeld zal ons leven waardevol maken voor degenen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd.

Dat zij moge rusten in vrede.