



Ter dankbare herinnering aan
ANTONIUS FRANCISCUS GERHARDUS
OUDE ESSINK NIJHUIS

Geboren te Weerselo 17 juni 1913. Aldaar overleden 2 januari 1984 Begraven op het R.K. Kerkhof te Weerselo 6 januari d.a.v.

Een eenvoudig en diepgelovig man. Als de kleermaker van het dorp was hij een buitengewoon bekwaam vakman, die z'n vak geheel beheerste en hiermee heel veel mensen heeft geholpen. Hij beschouwde het als een hele eer dat hij de misdienaarspijen nieuwe stijl mocht maken en deed dit met groot vakmanschap.

Zijn oprechte geloof was voor hem een sterke steun, heel zijn leven door. Daardoor kon hij ook met veel geduld zijn ongeneselijke kwaal aanvaarden, die hem vrij snel naar het aardse einde voerde.

Met volledige overgave ontving hij het H. Sacrament der zieken en beleefde dit met de zijnen als een grote weldaad.

Tot het laatste toe helder van geest nam hij dankbaar afscheid van zijn broers en zusters en gaf in volle vrede en rust zijn

aardse leven terug aan zijn Schepper en Vader, volop vertrouwend bij Hem voor altijd gelukkig te mogen zijn.

Antonius, leef gelukkig in de Vreugde van de Heer en wees een voorspreker voor ons die in droefheid achterblijven.

Voor uw vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve broer, zwager, oom en oudoom zeggen wij u hartelijk dank.

Familie Oude Essink Nijhuis