





Bij de gedachte aan

## **Theodorus Albertus Essink**

\* 2 juli 1936 Rietmolen      † 22 juli 2005 Rietmolen

Theo werd geboren als 7<sup>e</sup> zoon in een gezin van acht jongens in Den Brooken in Rietmolen. In zijn jeugd ontstond een sterke band met zijn broers en liefde voor de streek waar hij was opgegroeid.

Op 18 november 1965 is Theo getrouwd met Diny Horstink en zij voelden zich gezegend met de komst van vier kinderen. Het zelfgebouwde huis werd een thuis voor allen. We hebben Theo gekend als iemand die zijn verantwoordelijkheden droeg, die altijd netjes en secuur was, die hield van kinderen en maatschappelijk betrokken was. Hij was een open en eerlijk mens met een duidelijke eigen mening.

Met veel verdriet hebben we moeten toezien dat Theo meer dan 20 jaar heeft geleden aan een vorm van dementie. Ondanks zijn ziekte bleef hij voor zijn dierbaren dezelfde belangrijke mens. Na een lange strijd is Theo op 22 juli 2005 van ons heengegaan. Ondanks dat we vaak hoopten dat er aan zijn lijden een eind zou komen zijn we erg verdrietig hem te moeten missen.

We danken ieder die tot het eind van Theo zijn leven belangstelling hebben getoond en hebben meegeleefd.

Diny Essink, kinderen en kleinkinderen