



Dankbaar denken we terug aan

WILHELMUS JOHANNES HENDRIKUS  
ESSINK

echtgenoot van

Johanna Suzanna Maria Rouwers.

Overleden op 1 augustus 1985.

Toen hij op 8 mei 1918 geboren werd wist niemand hoeveel hij voor ons zou gaan betekenen. Een man met een grote hoeveelheid kwaliteiten, waarvan zovelen van ons genoten hebben. Als echtgenoot was hij tot het laatst toe bezorgd voor zijn vrouw. Hij was van alle kinderen en schoonkinderen een hele grote vriend. Als opa was hij de liefste opa van de hele wereld. Niet alleen zijn gezin maar ook Ootmarsum was hem lief. Vele verenigingen droeg hij een warm hart toe, maar zijn liefste vereniging was ongetwijfeld de boerendansers.

Er zal een geweldige leegte ontstaan nu hij er niet meer is. Een leegte, die niet op te vangen is.

Wij vertrouwen erop dat deze godsdienstige man, na zo'n welbesteed leven een plaats krijgt bij zijn God.

Familie Essink

Wij zijn u bijzonder erkentelijk voor uw  
blijk van medeleven.

Mevr. A. Essink - Rouwers  
en kinderen