

In dankbare herinnering aan

JOHAN ALBERTUS OUDE ESSINK

echtgenoot van Geertruida Maria Kolner.

Hij werd geboren op 13 december 1929 te Oldenzaal en is aldaar overleden op 30 mei 1986. Hij ontving het Sacrament der Zieken op Pinksterzondag 18 mei.

Na de Eucharistieviering in de St. Plechelmusbasiliek op 3 juni hebben wij mijn man en onze vader te ruste gelegd op het Kerkhof aan de Hengelosestraat te Oldenzaal.

Beste collega's, vrienden en vriendinnen: Tijdens mijn ambtelijke loopbaan en de vele werkzaamheden voor de Plechelmusparochie en de gymnastiekvereniging Quick heb ik vele vrienden en vriendinnen gemaakt. Tijdens mijn ziekte heb ik ervaren dat de liefde van God zich openbaart via de mensen.

Uw belangstelling, vriendschap en genegeheid, de liefdevolle verpleging en verzorging in het Oldenzaals Ziekenhuis zijn voor mij een troost en kracht geweest om het onvermijdelijke van mijn ziekte te aanvaarden.

Voor Uw vriendschap dank ik U allen heel hartelijk.

Beste Truus, Bert, Caroline en Marian, heel hartelijk dank voor jullie zorgzame en liefderijke verpleging thuis.

Denk vooral bij de moeilijke dagen die nog zullen komen aan ons gelukkig huwelijk en het fijne gezin dat wij samen hebben mogen beleven.

Beste kinderen weet jullie moeder tot steun en denkt aan de toekomst, bewaart de onderlinge liefde als de mooiste erfenis die ik aan jullie kan overdragen.

God zegene jullie allen. Ik hoop in vrede en geluk te leven bij God en hoop jullie daar eens weer te ontmoeten.

Voor Uw blijken van belangstelling tijdens de ziekte en bij het overlijden van mijn man en onze vader zeggen wij U allen heel hartelijk dank.

Truus Kolner, Bert, Caroline en Marian

Oldenzaal, juni 1986