

In dankbare herinnering aan

## Lammigje van Est

Zij is op 3-8-1939 geboren te Franeker en op 24-12-1996 plotseling overleden te Enschede. Op 30 december is zij na een uitvaartdienst in de St. Josephkerk begraven op de Westerbegraafplaats.

Lammigje van Est is geboren in Franeker en had, zoals in haar familie gebruikelijk, de eerste jaren van haar leven gewoond op vele woonwagencentra. Ook na haar huwelijk heeft ze haar kinderen, 3 zonen en 2 dochters, 'onderweg' gekregen. Pas na de geboorte van haar jongste dochter werd Enschede een vaste woonplaats en nog later zelfs in een huis van steen.

Moeder Lammigje heeft in haar leven de zorg van de aan haar toevertrouwde kinderen als belangrijkste taak gezien. De kinderen daar leefde zij voor. Zij was een vrouw en moeder in hart en nieren; zij was er altijd. Ook later toen dat niet meer zo nodig was bleef ze ieder met intense en warme aandacht volgen.

Na het uitvliagen van de kinderen overviel haar het alleenzijn en daar kon ze niet tegen. Vaak zocht ze kinderen en kennissen op om niet zo alleen te zijn. Intussen ontving zij 9 kleinkinderen en kon opoe hèn, op haar eigen wijze, tijd en genegenheid geven en ontving zij ook weer veel terug.

Van de buitenkant wilde zij de sterke vrouw tonen maar niemand wist hoe zij zich van binnen voelde. Als er eens naar gevraagd werd dan wimpelde ze die aandacht af met het vaste antwoord: 'Gaat dadelijk wel weer over!'

Haar levensgeluk als opoe werd in 1992 voor een groot deel gebroken door het overlijden van haar kleindochter en naamgenoot Lammy. Als mens werd ze in 1994 gebroken door een hersenbloeding. Sinds die tijd was haar wilskracht sterker dan haar lichamelijke beperkingen en vooral te zien in het niet willen opgeven ondanks haar verdriet om Lammy. Een groter verdriet had ze niet. Hoe groot is te zien in de onmogelijke taak die zij in deze ijzige winter en 4 dagen na haar ontslag uit het ziekenhuis op zich nam: Lammy een kerststukje brengen. Daarvoor ging ze naar de Westerbegraafplaats, maar in plaats van die ontmoeting heeft God haar geroepen om zo samen met Lammy het kerstfeest te kunnen vieren in Zijn nabijheid.

God, wij de kinderen, schoon- en kleinkinderen danken U voor deze moeder, schoonmoeder en opoe waardoor we zijn die we zijn en bidden U haar overvloedig te belonen voor de wijze waarop zij haar taak hier voor ons heeft volbracht.

Dat zij moge rusten in vrede.

Voor uw aanwezig zijn bij de uitvaart van onze moeder, schoonmoeder en opoe zeggen wij u dank.

Kinderen en kleinkinderen