

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

WILHELMINA VAN ESVELD,

Lid der H. Familie,

Wed van

Nicolaas Alexander Veldhuis,

geboren te Nijkerk, en plotseling over-
leden te Wamel 28 October 1920,
in den ouderdom van bijna
69 jaren.

Zie, nu ga ik slapen in het stof; en
als gij mij morgen zoekt, ben ik niet
meer. Job. VII, 21.

Ook gij wees bereid, daar gij niet
weet, wanneer de Zoon des menschen
komen zal. Mth. XXIV, 44.

De Heer zal mij vergelden volgens
mijne gerechtigheid en mijne goede
werken, want ik heb Zijne wegen trouw
bewaard Ps XVII, 21

Mijn roem is deze: de getuigenis van
mijn geweten dat ik in eenvoudigheid
des harten en oprechtheid Gods geleefd
heb. 2 Cor. I, 12.

En gij mijne kinderen, dient den Heer
in waarheid en tracht immer te doen
wat Hem behagelijk is; blijft eensgezind
onder elkander, en leeft zoo dat gij nooit
den dood behoeft te vreezen, op welk
oogenblik hij u overvalle.

Tob. XIV, 10 en II Anton.

Biddt voor mij. Esth. IV, 6.

Mijn Jesus, barmhartigheid.

(300 dag. aft.)