



In dankbare herinnering aan

## Bertus Eugelink

Echtgenoot van

**Paula Lahn**

vader van

**Bart en Hilde**

Albertus Henricus Eugelink werd geboren op 29 juni 1940 in Hengelo Gld. en overleed 1 augustus 2003 thuis in Baak, na een gelukkig huwelijk van 34 jaar met Paula Maria Elisabeth Lahn.

Hij was de jongste uit een gezin van negen kinderen en het kleine broertje van maar liefst twee jongens en zes meisjes.

Al vroeg bleek dat Bertus veel handigheid had in het repareren en maken van allerlei zaken. Het bleef niet lang uit alvorens hij plannen had een eigen zaak te beginnen. Inmiddels had hij in Doetinchem Paula Lahn leren kennen, met wie hij in juli 1969 trouwde. Samen begon het stel een garagebedrijf aan de Z.E.-weg in Baak, waar 2 kinderen werden geboren: Bart in mei 1970 en Hilde in augustus 1972.

Bertus had vele interesses die wel eens botsten met de zakelijke besommingen van hun eigen bedrijf.

Zijn passie betrof het reizen naar en het ontmoeten van andere culturen. Bertus heeft zich zijn leven lang het lot aangetrokken van de minder bedeelde natuurliefhebbers. Dat gold bij uitstek voor de indianen, zijn grote liefde.

Bertus was, ondanks zijn verlangen om te reizen, toch ook gehecht aan eigen 'huis en tuin' in de Achterhoek. Huis en tuin in de betekenis van het hebben van een eigen erf, waar ie zijn eigen ding kon doen en een buurt waar ie zo bij iedereen kon binnenlopen en omgekeerd.

Fietsen, het heeft hem veel deugd gedaan dat hij een sport had ontdekt waar hij goed in was, waarin hij zich thuis voelde. Ook de vriendschap deed hem veel plezier.

Het contact met de kinderen, dat voor hem altijd belangrijk was, werd in de laatste jaren intensiever. Hij kon ervan genieten als hij een paar dagen bij een van de kinderen en hun partners was en samen met hen wat in het huis kon prutsen. Tijdens zijn ziekte kon hij genieten van vrienden die bleven komen.

We zijn met onze gedachten bij hem, om hem moed, kracht en inspiratie te geven voor een volgend leven. Wij wensen Bertus een behouden reis.

Voor al uw bliken van medeleven tijdens zijn ziekte en bij het overlijden van Bertus danken wij u hartelijk.

familie Eugelink