





*Soms als er geen uitzicht is,  
op een leven, zoals leven bedoeld is,  
kan verdriet, ondanks alles  
een verlossing zijn.*

In liefdevolle herinnering aan

**Antonius Lambertus  
Eulderink**  
"Toon"

echtgenoot van  
Cornelia Jacoba Maria Eulderink-Janssen

Pa is geboren op 26 juli 1930 te Losser. Hij kwam uit een gezin van zeven kinderen, waarvan er twee al op jonge leeftijd zijn overleden. Ook moesten ze al vroeg hun moeder missen, die gestorven is vlak na de oorlog. Ze was nog maar 51 jaar.

In die oorlogstijd zorgde pa er voor dat er in hun gezin genoeg te eten was. Vooral voor zijn moeder zorgde hij goed. Oorlogsherinneringen heeft hij heel zijn leven meegedragen. Vooral de laatste maanden heeft hij hier veel last van gehad. Gelukkig heeft hij met goede hulp nog veel van zich af kunnen praten.

Op 28 juli 1954 trouwde pa met onze moeder, waar zeven kinderen uit zijn geboren. Zijn kinderen waren hem alles.

We zijn dankbaar dat we samen het 50-jarig huwelijksfeest van pa en ma hebben kunnen vieren.

We willen pa blijvend herinneren als een bijzondere, lieve en goede man.

Voor uw medeleven, betoond na het overlijden van mijn man, onze vader en opa, willen wij u hartelijk danken.

Ma, kinderen  
en kleinkinderen