

Wilt in uw gebeden blijven gedenken

Gerhard Jozef Eulderink

die 6 maart 1927 in Overdinkel werd geboren. Hij droeg de voornaam van zijn vader. In zijn jeugd was hij bij iedereen graag gezien, misschien omdat hij zo graag plaagde, maar zelf een groot incasseringsvermogen bezat. Hij was vurig en enthousiast, maar werd niet kwaad. Hij leerde Truus Kempers kennen en trad 18 februari 1958 in Losser met haar in het huwelijksbootje, dat overigens nog gevuld was met vele Kempertjes. Gerard was voor allen vader en moeder tegelijk. Twaalf kinderen trouwden bij hem uit huis. Een prestatie . . . en tekenend voor zijn goedheid. Ongekend werd dit door ieder Kemperslid gewaardeerd.

Als instructeur bij de Bamshoeve mocht iedereen hem graag. Hij babbelde met iedereen, zodat het niemand verbaasde, dat hij zovele vrienden had. In zijn vrije tijd was hij bij zijn duiven. Hij hield van vliegen en kon er enorm over praten.

Woensdagavond 9 februari 1977 ging hij even naar Leny en Joop. Kwam thuis om van de voetbalwedstrijd te genieten en bijna op het einde, dacht Truus, dat Gerard sliep. Tijd en eeuwigheid waren beide aanwezig. Verbijstering. Hulp gehaald, maar Gerard was geroepen door de Heer. Hij ontving het H. Oliesel en 12 februari 1977 werd hij na de uitvaart op het r.k. kerkhof van de Maria Geboorteparochie te Losser te ruste gelegd.

Heer, mag Gerard Uw onvergelykelijke majesteit nu van dichtbij zien.

Voor uw medeleven en belangstelling bij het overlijden van mijn lieve man, onze dierbare broer en oom, en de laatste eer aan hem betoond, betuigen wij U onze oprechte dank.

G. R. Eulderink-Kempers
en familie.