

In liefdevolle herinnering aan

Gretha Eulderink

weduwe van Antonius Paus

Geboren te Losser
op 10 mei 1929
Overleden te Losser
op 27 augustus 2001

Moeder, je was gelukkig getrouwd met een gouden vader Antonius Paus. Je hebt een zwaar leven gehad, maar je hebt je er, mede omdat je gevormd en gekneet bent door correcte ouders en gezin, er moedig doorheen gevochten. Je leerde de hardheid van het leven al vroeg kennen en in de tijd dat je er mocht zijn hield je op zijn tijd ook van een feestje, zingen, vooral Gregoriaans en van muziek in het algemeen. Je was erg gelovig en vond daar veel steun in. Je luisterde vroeger naar Coba en Vennegie en de herkenningmelodie 'Menuet' van Bocherine. Samen met Pa, die al vroeg ziek werd, evenals Marianne waarvoor je alles

overhad, vergat je ook de andere kinderen niet!

Dat de laatste jaren niet gingen, zoals je dat gewent had, lag mede aan het niet kunnen verwerken van bepaalde levensprocessen die er waren.

Ook had je vragen waarop geen antwoord werd gekregen. Je had nog zoveel willen doen want het leven was je veel waard, net als pa.

Nu je de strijd hebt gestreden en onverwachts afscheid hebt moeten nemen, hebben wij vragen waarop we geen antwoord zullen krijgen. We zeggen na chappeau 'rust maar lekker'.

Voor haar vieren wij in dank de Heilige Eucharistie bij haar uitvaart in haar parochiekerk van de Maria Geboorte te Losser op 31 augustus 2001. Daarna droegen wij haar naar het graf van vader en Marianne op het R.K.-kerkhof te Losser.

We danken iedereen voor steun en medeleven en we zeggen zelf: "Ma, het ga je goed".

De kinderen en kleinkinderen
groeten jou!