

Herman Eulderink

Geboren te Losser op 26 februari 1931.

Gesterkt door de Heilige Sacramenten der Zieken op 1 oktober, overleed hij op 73-jarige leeftijd in het Verpleegcentrum Twente-Oost te Losser op 7 oktober.

Vader was 52 jaar levensgezel van Annie, waarmee hij ruim 46 jaar getrouwd was.

Hij was trotse vader van twee zonen en twee dochters en opa van 9 kleinkinderen.

Hij was een hard werkende man, die altijd veel zorg en aandacht besteedde aan zijn gezin. Beginnend bij De Gruyter in Hengelo als bezorger tussen alleen maar vrouwen beleefde hij een vrolijke en onbevangen tijd.

Hij realiseerde zich echter maar al te goed dat als hij een groot gezin wilde hebben hij een beter betaalde baan moest gaan zoeken. Vanuit zijn schoolopleiding had hij al meegekregen dat er voor hem een baan was weggelegd in de handel. Dus een logische keus was dat hij vertegenwoordiger werd en in zijn geval werd dat de tapijthandel.

Omdat zijn vader verzekeringsagent was, ging hij zich langzaam aan in de avonduren omscholen door meerdere verzekeringsdiploma's te behalen en toen zijn vader stopte kon hij de portefeuille overnemen.

Typisch aan hem was dat hij altijd werk zocht waar

hij veel in contact kwam met mensen.

Toen hij op 60 jarige leeftijd een tijdje ziek was geweest en daar gelukkig na een tijdje van genas, zocht hij een betaalde nevenactiviteit en dat vond hij als bezorger van de streekpost en dat heeft hij ruim 13 jaar met veel overgave gedaan.

Zijn hobby's waren vakanties, tuinieren, voetbal en kleinkinderen, hoewel hij daar veel te weinig tijd aan kon besteden, omdat hij al veel te vroeg de zorg voor zijn vrouw Annie op zich moest nemen.

Door de zorg voor zijn vrouw heeft hij zichzelf helemaal weggecijferd en misschien helemaal verwaarloosd, zodat de fatale ziekte die bij hem 5 weken geleden werd ontdekt veel te laat was.

Zijn laatste dagen werden gekenmerkt door de grote aanwezigheid van zijn kinderen en kleinkinderen.

Wij hebben op een goede manier afscheid van hem kunnen nemen en denken met een tevreden blik terug op de tijd dat hij bij ons was.

We houden van jou; rust in vrede.

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden zijn wij iedereen bijzonder dankbaar.

Annie
Herman en Ingrid
Elly en Gerard
Irma en Herman
Johnny en Selina
en kleinkinderen