

*Niemand die het weet,
Alles naar buiten zo gewoon
maar van binnen zo'n verwarring
Niemand die het weet,
niemand die iets ziet.
Het huilen zonder tranen,
het stil, intens verdriet.*

Met liefde en dankbaarheid
blijven we denken aan

Hermanus Antonius Eulderink

Herman

* 25-1-1924 † 26-1-2003

echtgenoot van Johanna Helena Assink

Mijn man, onze pa en opa was tevreden met de kleine dingen in het leven. Bij feestjes wad hij graag van de partij. Jammer genoeg heeft hij zijn 50-jarig huwelijksfeest op 29 januari 2003 niet meer mee mogen maken. Toen hij gezond was, kon hij erg genieten van zijn hobby's b.v. muziek, vissen, honden en kanaries. Hij klaagde nooit en had altijd interesse voor een ander. Hij was tevreden met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen die elke dag bij hem waren. Hij zat vol humor, zijn uitspraken zullen we nooit vergeten. Ook gaf hij veel om zijn broer, zussen, schoonzus en zwagers die hem tot de laatste dag hebben bezocht.

Lieve Herman, pa en opa, rust in vrede.
We zullen je heel erg missen.

Allen bedankt voor uw komst en medeleven.

Anneke
Kinderen en
kleinkinderen