

In liefdevolle herinnering aan

## **Hermina Johanna ten Brake-Eulderink**

"Mina"

weduwe van

Gerhardus Antonius Clemens ten Brake  
"Gerard"

Mina is geboren op 15 december 1907 in Losser.

Zij overleed, na gesterkt te zijn door het  
Sacrament van de Zieken, op 20 april 2006 te  
Losser. Op 24 april hebben we, na de  
Uitvaartviering in de H. Maria-Geboortekerk,  
haar lichaam te ruste gelegd bij haar man  
op het R.K. kerkhof te Losser.

Haar leven lang heeft Mina gewoond in Losser.  
Ze was de jongste van het gezin Eulderink dat  
bestond uit 10 kinderen. Voor haar trouwen heeft  
ze in de textiel gewerkt bij van Delden en  
Schuttersveld en in die tijd woonde ze bij de  
familie Veger. Die band met deze familie is altijd  
gebleven want voor de kinderen Veger was ze  
als een 2e moeder. Na de oorlog, in 1946, trouwde  
ze met Gerard ten Brake.

Mina was een hulpvaardige vrouw. Als er hulp  
nodig was in de familie dan was tante Mina  
bereid om mee te helpen.

Toen Mina nog wat jonger was hield ze van wandelen,  
liep ze de avondvierdaagse en deed ze  
aan volksdansen.

De laatste 16 jaar heeft ze met veel plezier in St.  
Maartensstede gewoond. Ze voelde zich hier erg  
thuis. Na het overlijden van haar man, heeft ze  
geprobeerd om haar leven op te pakken. Ze  
genoot er van als op haar verjaardag de familie  
kwam om dit met haar te vieren.

Mina was een gelovige vrouw en met haar vrouwen  
we er op dat God haar opneemt in Zijn  
Heerlijkheid.

Rust zacht tante Mina

Wij willen u bedanken voor uw belangstelling na  
het overlijden van Mina ten Brake-Eulderink.

Fam. Veger-Eulderink