

-Dankbaar en liefdevol blijven wij in ons hart verbonden met mijn lieve man, onze broer, zwager en oom

Johannes Theodorus Eulderink
echtgenoot van
Johanna Holkenbrink.

Hij werd geboren op 18 juni 1933 te Glane. Op 14 april 1989 overleed hij te Losser. Na de Eucharistieviering in de St. Martinuskerk te Losser, werd hij 18 april d.a.v. ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar.

„Een mens sterft zoals hij geleefd heeft” is een gezegde wat we zeker op Johan mogen toepassen. Ondanks de ernstige ziekte die hem de laatste maanden sloopte, bleef hij met zijn hart gericht naar zijn medemensen, vooral naar Annie zijn vrouw. Zo is hij zijn hele leven geweest: belangstellend en meelevend. Daarom is het ook geen wonder dat Johan zelf zoveel belangstelling en meeleven mocht ervaren van zeer velen; zijn grote familiekring, de vele vrienden en kennissen en wat hij vooral waardeerde was de warme belangstelling van de directie en collega's van de fa. Hofstra waar hij jaren als schilder heeft gewerkt. Dit werk was tevens zijn hobby waarvan velen mochten profiteren, niet in het minst de pa-

rochiegemeenschap van Glane, waar Johan vele uurtjes doorbracht met het vele schilderwerk, wat hij allemaal pro Deo deed en met veel liefde voor zijn vak. De ziekte maakte een einde aan dit werken, maar niet aan zijn vele kontakten met mensen. Vooral kinderen hadden zijn belangstelling. Maar zijn grote liefde was Annie, die voor hem een vrouw uit duizenden betekende. Samen mochten ze 23 mooie huwelijksjaren doorbrengen; „hand in hand zijn ze getrouwd, hand in hand heeft Johan de sacramenten van de zieken ontvangen, hand in hand is hij vrijdagmorgen gestorven”. Moge vooral voor Annie, maar ook voor ons allen, het geloof ons tot troost zijn, wanneer wij mogen weten, dat God Johan bij de hand heeft genomen en hem heeft geleid naar het Vaderhuis, waar geen ziekte en pijn meer voor hem is, maar veel vriendschap en liefde hem deel zal zijn.

Voor de bliken van medeleven, betoond tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze broer, zwager en, oom, betuigen wij u onze oprechte dank.

Annie Eulderink-Holkenbrink
Fam. Eulderink
Fam. Holkenbrink