

In dierbare herinnering aan

*Marietje Reehuis-Eulderink*

*In deze donkere dagen  
van pijn en verdriet,  
wille we je laten weten;  
we vergeten je niet.*

Ze is geboren in de Glane op 17 mei 1935. Ze is opgegroeid in een gezin van acht kinderen.

In 1952 ontmoette ze Herman en op 26 augustus 1958 zijn ze getrouwd. Ze kregen twee kinderen: Frank en Monique. Later kwam daar Henry bij en twee kleinkinderen: Bjorn en Tamara.

Ze was een echte spelletjes-oma: Rummikub, memory en kaarten.

Toen elf jaar geleden pa overleed was voor haar "de glans er af" en ze had het daar heel moeilijk mee.

Na een afnemende gezondheid is ze voor ons onverwacht overleden. Het is goed zo; ze zijn eindelijk weer samen...

Dank voor uw steun en medeleven.

Frank  
Monique en Henry  
Bjorn, Tamara