

Gedenk in uw godvruchtige gebeden
de ziel van zaliger

GEZINA EULERINK

Weduwe van
GERARDUS GROENER

geboren te Losser 2 October 1862, voorzien van
de H.H. Sacramenten der stervenden, overleden
aldaar 16 Maart 1944 en begraven 18 Maart op
het R. K. Kerkhof.

Steeds verlangde zij naar het huis des Heeren
en geen kwalen van den ouderdom noch ongunstig
weer konden haar er van afhouden den langen
weg naar de kerk te maken. Daarom heeft de
Heer haar nu willen beloonen en willen opnemen
in Zijn eeuwige woning.

Wij treuren omdat haar heengaan ons zwaar
valt en wij haar nog vaak zullen missen, maar
wij treuren niet zoals de menschen die niet hopen
op het eeuwige leven. Want wij weten dat God
allen in den hemel gelukkig maakt die Hem hier
op aarde bemind hebben.

Moeder, vergeet bij God uw kinderen en klein-
kinderen niet: wij zullen u hier op aarde ook niet
vergeten.

Heer, geef haar de eeuwige rust.
En het eeuwig licht verlichte haar,
Dat zij ruste in vrede. Amen.

ONZE VADER — WEES GEGROET.