

Als een geschenk van God aan ons,  
als een spoor van Zijn leven en liefde,  
zo was voor ons

## JO DERKSEN - EULINK

\* 13 augustus 1937

† 27 februari 1994

De troost van de wereld  
Bestaat daarin  
Dat er geen  
Onophoudelijk lijden bestaat  
Pijn vergaat  
Vreugde ontstaat  
Zij houden elkaar in evenwicht

Wij zijn u dankbaar voor uw medeleven na  
het overlijden van Jo.

Albert, kinderen en kleinkinderen.

*Rust zacht lieve Jo*