

In herinnering aan

Franciscus Gregorius Even

"Frans"

* 27 december 1938 † 14 maart 2008

Als tiende in een gezin van veertien werd Frans op 27 december 1938 in Losser geboren.

Hij heeft zich altijd willen ontwikkelen. Zo heeft hij na de lagere school de textielschool gevolgd, gewerkt in de textiel, wilde priester worden, heeft daar ook voor gestudeerd, maar werd uiteindelijk maatschappelijk werker. Frans was iemand die sociaal meevoelend was, betrokken was bij het leed van anderen en opkwam voor de minderen in de samenleving.

Hij was erg breed geïnteresseerd: in andere culturen, alternatief koken, mediteren, het houden van kippen en konijnen, tuinieren. Goede voeding, sport en beweging vond hij belangrijk. Als het maar enigszins kon ging hij op de fiets.

Hij hield van avontuur, van kamperen en reizen. Zo is hij in heel wat landen op vakantie geweest; alleen, met vrienden, maar ook met zijn gezin.

Na een aantal jaren samenwonen is Frans in 1984 met Truus getrouwd. Heel blij was hij met de geboorte van Jurian. En trots toen hij ook nog de gelukkige vader van Aniek werd. Helaas heeft het huwelijk niet stand kunnen houden en heeft hij niet

de vaderrol op zich kunnen nemen die hij in gedachten had.

Tot op het laatst deinsde hij er niet voor terug om ook nieuwe dingen op te pakken. Zo leerde hij briden en werd hij een actief bridger. Maar ook computercursussen, talencursussen, bloemschikken, vogels kijken en Reiki behoorden tot zijn belangstelling.

Jammer genoeg nam zijn gezondheid af en kwam hij op 28 december 2007 in het ziekenhuis terecht. Hij vond het fijn dat familie en bekenden bij hem op bezoek kwamen. Mooi zoals ieder met elkaar afsprak om tot het laatst aan toe steeds in bezoek te voorzien. Frans bleek niet meer terug te kunnen naar zijn eigen huis. Op 19 februari ging hij naar het verpleeghuis, waar hij op 14 maart 2008 temidden van zijn familie en kinderen rustig is ingeslapen.

Na de uitvaartdienst op 19 maart in de H. Maria Geboortekerk te Losser hebben we hem naar het crematorium begeleid.

Julie belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze vader zijn voor ons een grote steun. Hiervoor onze hartelijke dank.

Jurian en Aniek