





Een dankbare herinnering aan

Fredrikus Matheus Even

Frits

echtgenoot van Miny Eulderink

* 10-09-1927 Losser † 16-07-2001

Wij bedanken u voor uw
belangstelling en medeleven.
Het heeft ons goed gedaan.

Nooit meer samen

Op de fiets door ons mooie Twenteland,
of kilometers lopen, hand in hand.
Geen plekje dat wij niet konden vinden,
samen met onze vrienden.
Samen wandelen in de harde wind,
tot we de takken hoorden kraken.
Diep weggedoken in onze jas,
ja dan genoot jij pas.

Maar altijd kom ik jou weer tegen,
als ik ga lopen in de regen.
Dan zul je altijd bij me zijn.
Misschien vergeet ik dan de pijn,
want we hadden het zo fijn.
Toch zeg ik met een goed gemoed,
"Dank U Heer, het is goed".

Miny

Lieve pa, bedankt voor alles wat we van
jou mochten leren, we zullen het proberen
door te geven.

De kinderen

Bedankt dat je onze opa was.

De kleinkinderen