



Lieve Truus

*Op een mooie zondag heb je ons verlaten.
Voor dag en dauw ging je heen.
Stil en kalm ben je ingeslapen.
Eer de morgenzon verscheen.*

In liefdevolle herinnering aan

Truus Verhoof - Even
Geertruida Theresia Maria

Weduwe van Jan Verhoof

Geboren te Lossers op 28 augustus 1942
Overleden te Enschede op 7 oktober 2007

Truus werd in een groot gezin geboren. Evenals anderen, in die tijd, ging ze al vroeg aan het werk. Op het werk ontmoette zij later Jan, met wie zij trouwde. Met Jan beleefde zij mooie jaren. Zij was met hem solidair. Toen Jan ziek werd verzorgde zij hem liefdevol. Na zijn overlijden moest Truus alleen verder. In het vrijwilligerswerk vond zij haar passie. De tuin was haar liefhebberij. Totdat de ziekte toesloeg en zij, amper 65 jaar, afscheid van dit leven nam.

Voor uw medeleven zeggen wij u hartelijk dank.

Familie Even