



WIJ GEDENKEN

HENDRIKUS ZACHARIAS EVEN

echtgenoot aan
HINDRIKA APPELS

Hij werd geboren te Weststellingwerf op 11 jan. 1894.
Na de Sacramenten der zieken ontvangen te hebben,
overleed hij 13 nov. 1963 te Losser en op 16 nov.
hebben we zijn lichaam te ruste gelegd op het
r.k. kerkhof te Losser.

Een langdurig ziekbed, dat op het laatst erg smartelijk was, heeft vaders krachten gesloopt. Voor zijn kwaal was geen genezing meer, maar zonder klacht heeft hij zijn lijden uit Gods Hand aanvaard. Wij die achterbleven zijn hem dankbaar voor zijn liefde en zorg voor ons en het goede voorbeeld dat hij ons gaf.

Beste vrouw en kinderen, vergeet me niet in jullie gebed. Ik ben God dankbaar voor het leven dat Hij me gaf. Naast onze zorgen hebben we gelukkige jaren gekend en naar best vermogen heb ik geprobeerd het einddoel van de mens voor ogen te houden en er naar te leven. Gij mijn kinderen, bewaart het geloof, blijft trouw aan Gods Kerk. Moge God ook de oplossing brengen in datgene wat mij in mijn laatste levensjaren zoveel zorgen bracht en waar ik zo vurig voor gebeden heb dat het weer goed mocht komen.

Heer geef hem de eeuwige rust.

ONZE VADER

WEES GEGROET

Druk: de Lange, Losser

A. Th. Roeloffzen, koster, Losser