

†

Gedenk in uw gebeden

Jan Aloysius Even

echtgenoot van

Geertruida Theresia Damhuis.

Hij werd geboren in Weststellingwerf 21 juni 1895. Onverwacht overleed hij te Losser op 15 februari 1973. Zijn lichaam werd aldaar op 20 februari d.a.v. ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof.

Zijn leven stond in het teken van dienstbaarheid. Thuis noemde hij zich lachend „het kleine knechtje“ van zijn vrouw. Wegens haar zwakke gezondheid deed hij dan ook alles voor haar en bewaarde daarbij steeds zijn vriendelijke opgewektheid.

De goedheid voor zijn medemens bleef niet beperkt tot eigen gezin en familie. Vroeger in de K.A.B. en later als bestuurder van de R.K. Bejaardenbond heeft hij geijverd voor het welzijn van zijn medemens.

Deze getrouwe dienstknecht heeft de hemelse Vader tot Zich geroepen.

Hij laat een grote leegte achter in de harten van vrouw en kinderen. Ons geloof, dat hij nu leeft bij God, zal ons de kracht geven dit verlies te dragen. In dankbaarheid zullen wij hem steeds blijven gedenken.

Lieve man en vader, heb dank voor alles wat u voor ons geweest bent. Rust in Gods vrede en wees bij Hem voortaan onze voorspreker.

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa, en de laatste eer aan hem bezwezen, zijn wij u zeer dankbaar.

G. T. Even-Damhuis
kinderen en kleinkinderen