



Ter gedachtenis aan ons innig  
geliefd Zoontje

## JAN ALOYSIUS EVEN

geboren te Losser 28 November 1937,  
aldaar overleden den 14 December  
en 17 December begraven op het  
R. K. Kerkhof,

---

Vader, Moeder, droogt uw tranen,  
Weent niet over mij!  
'k Ben gelukkig in den hemel  
'k Speel in de eng'lenrij!

Jesus heb ik als mijn vader  
Liefderijk begroet.  
In Maria vind ik moeder:  
O, wat is zij goed!

'k Zweef op blanke hemelwiekjes  
In der zaal,gen rij,  
'k Zing met leliewitte eng'len  
't Alleluja blij!

In den hemel, lieve moeder!  
Vlecht ik kransjes nu,  
Evenals hier de eng'len dragen,  
Eén voor vader . . . één voor U!

---

F. J. ter Schure, R.K. Koster Losser