



een dankbare en blijvende herinnering aan

Johannes Andries Even

die op 29 februari 1924 in Losser geboren werd.

Hij was gehuwd met

Johanna Hendrika Meulenkamp

Op 19 juni 1996 overleed hij thuis. We hebben hem op 22 juni, na een Uitvaartviering in de St. Martinuskerk te Losser, naar het crematorium te Usselo begeleid.

Nu wij afscheid moeten nemen van Johan, doen we dat met veel verdriet. Tegelijkertijd weten we dat hij nu bevrijd is uit het lijden, dat hij lange tijd te dragen had. De laatste jaren werd zijn gezondheid steeds zwakker.

Zijn grootste hobby was het houden van duiven. Hij deed dat al vanaf zijn veertiende jaar. Zoals duiven vliegend de vrijheid zoeken, was ook Johan een mens die vrijheid zocht.

Hij was opgegroeid in een groot gezin en hij bleef ook lang thuis wonen, tot hij zijn vrouw leerde kennen.

Vrij jong nog werd hij arbeidsongeschikt en zocht hij thuis naar een zinvolle invulling van zijn leven. Zo hield hij van de natuur en kweekte graag bloemen en planten.

En kaarten met zijn broer gaf hem ook de nodige ontspanning. Bovenal hield hij van de mensen om hem heen, met name van de kleinkinderen, die een grote plaats in zijn hart hadden. Hij is zeker dankbaar voor de aandacht en de zorg, die zijn vrouw aan hem besteed heeft tijdens de lange periode van ziek zijn.

Nu wij hem uit handen moeten geven, bidden we dat hij rusten mag in de vrede en liefde van God.

Johan, vader, opa bedankt voor je liefde en zorg.
Rust nu in vrede !

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn dierbare man, onze zorgzame vader en opa.

J.H. Even-Meulenkamp
Niko en Ans
Michèl, Nicole, Peter