



Met veel liefde willen wij blijven
denken aan

Maria Johanna Theodora Meulenbroek-Even

weduwe van Joseph Petrus Meulenbroek

Zij werd op 3 januari 1923 in Losser
geboren en overleed op 13 november
2003 in het ziekenhuis Ziekenzorg te
Enschede.

Dinsdag 18 november, na de uitvaart-
viering in de H. Maria-Geboortekerk te
Losser, hebben wij haar op het R.K.
kerkhof begraven.

Moeder kwam uit een groot gezin, waar zij
de oudste van was. Vroeg leerde zij haar
aandacht en zorg voor broers en zussen
op zich te nemen.

Zij trouwde op 30 oktober 1951 met vader
met wie ze bijna 40 jaar gehuwd was.

Toch kon ze daarna genieten van het
samenzijn met kinderen en vooral de
kleinkinderen betekenden heel veel voor
haar. Iedereen was bij haar altijd van
harte welkom voor een praatje en gezellig
koffie drinken.

Zichtbaar en langzaam verzwakte ze.

Maar de twee dagen in de week dat ze
naar het verpleeghuis ging heeft ze toch
als fijne dagen ervaren.

Wij vinden troost in de gedachte dat zij
terug is bij vader. Wij zijn trots dat wij zo'n
moeder en oma in ons midden mochten
hebben.

Voor uw meelevens en uw aanwezigheid
bij haar uitvaart en begrafenis zijn wij u
heel dankbaar.

Miep en Ben

Marieke en Dennis

Kristel

Joost en Marleen

Henriëtte en Dick

Tim

Lotte

Stijn