

*Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden.*

In dankbare en blijvende herinnering aan

Niko Wilhelm Even

Niko

weduwnaar van

Trudy Even-Kokkeler † 12-02-1979

Hij werd op 10 juli 1946 in Epe geboren.
Gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken is hij
op 14 februari 2008 overleden in Medisch
Spectrum Twente te Enschede.

Na de besloten plechtigheid zal hij gecremeerd
worden in Usselo.

Tot zijn 14^{de} heeft hij samen met zijn moeder in
Epe gewoond waar hij opgroeide met zijn 2 neven,
Ernst en Bernard. Zijn moeder trouwde met Johan
Even, waarna ze samen naar de Arendstraat 60 te
Losser zijn verhuisd.

Toen hij werkzaam was als rij-instructeur
ontmoette hij Trudy Kokkeler, waarmee hij
trouwde en 2 kinderen kreeg, Nicole en Peter.
Geheel onverwachts is Trudy, na de geboorte van
Peter, op 12 februari 1979 overleden.
Hierdoor bleef hij achter met 2 kleine kinderen.

In dezelfde periode begon zijn gezondheid hem in
de steek te laten en werd hij arbeidsongeschikt.
Een aantal jaren later ontmoette hij Ans, waarmee
hij 15 jaar aan de Oldenzaalsestraat 68 heeft
samengewoond.

Vanwege zijn gezondheid heeft hij de laatste jaren
in een aanleunwoning aan de Burgemeester
Eekhoutstraat 15 gewoond.

In deze periode begon zijn lichamelijke conditie af
te nemen.

Vanaf augustus 2007 moest hij regelmatig worden
opgenomen door zijn ziekte. Door zijn zéér sterke
vechtlust wist hij hier altijd overheen te komen.
De laatste 2 weken van zijn leven was zijn
vechtlust niet meer genoeg om zijn levensstrijd te
overwinnen. Zijn grote wens was om de geboorte
van zijn kleinkinderen nog mee te mogen maken.
Deze wens is 's morgens op 14 februari in
vervulling gegaan, waarna hij dezelfde dag, in de
middag, vredig is ingeslapen.

Hierbij bedanken wij één ieder voor de
belangstelling en medeleven na het overlijden van
onze vader, schoonvader en opa.

Nicole en Malcolm
Elisa, Amber en Jasmijn
Peter en Janine