



In memoriam

Ronnie Even Sr.

* 9 april 1930 † 27 oktober 2012

Pa is geboren aan de Broekhoekweg in Losser, als één na jongste in een gezin met vijf kinderen. Samen met zijn vier zussen groeide hij op in een prima harmonie. Op 10-jarige leeftijd kreeg hij te maken met de Tweede Wereldoorlog. Dit moet ongetwijfeld een grote impact op hem hebben gehad, gezien de vele verhalen die hij ons vaak heeft verteld. Na de oorlog begon Pa als timmerman bij Aannemer Rikhof in Overdinkel. Daarna is hij bij diverse bouwbedrijven in dienst geweest.

In 1952 ontmoette hij zijn Marietje tijdens het bal bij Café De Klomp. Na vier jaar verkering besloten ze om op 17 oktober 1956 te gaan trouwen. Het zou een vruchtbaar huwelijk blijken, want in de periode 1957 t/m 1968 werden maar liefst zeven kinderen geboren, vier zoons en drie dochters. Eind jaren '60 verhuisde het hele gezin van de Kloppenstraat naar de Sperwerstraat. Het was voor Pa een tijd van hard werken (ook vaak in de avonduren), want zeven kinderen onderhouden van één salaris was bepaald geen gemakkelijke opgave.

In 1984 kwam Pa met versleten schouders in de WAO terecht en korte tijd later begon hij bij KVV Losser als terreinknecht. Dit bleek achteraf een gouden greep, want deze geweldige hobby heeft hij bijna 25 jaar met heel veel plezier uitgeoefend. Altijd tussen de voetballers, van de jongste pupillen tot aan de senioren. Iedereen kende Ronnie en met iedereen maakte hij graag een praatje. Het clubgebouw was de plek waar je Pa, als hij niet thuis was, zeker kon vinden.

Ondertussen genoot hij met Ma van de vele busreizen naar landen als Oostenrijk, Zwitserland en Italië. In 2006 kregen ze van de kinderen t.g.v. hun 50-jarig huwelijk een busreis naar Lourdes aangeboden. Pa was een gelovig man en deze reis heeft diepe indruk op hem gemaakt.

De laatste jaren kon hij intens genieten van zijn twintig kleinkinderen en hun vrienden en vriendinnen, vooral tijdens de vele gezamenlijke familiefeestjes. Hier zullen we nog vaak met veel plezier aan terug denken.

*Pa, bedankt voor al je gezelligheid
en rust zacht...*

Hartelijk dank voor uw belangstelling en aanwezigheid.

Familie Even