

†

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER  
**SUSANNA ANNA EVEN**

Echtgenoot van  
**LUDGERUS RIESEWIJK.**

geboren te Blesdijke 1 April 1882, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden, na een geduldig gedragen lijden overleden te Losser in het St. Bernardus-Gesticht 30 Juni 1937 en 3 Juli begraven op het R. K. Kerkhof te Losser.

De dood is hard, nog zoo jong, nog zoo noodig hier, zoo dierbaar. Maar de dood brengt ook de verlossing van de pijnen en ellende van dit leven, hij is een overgang naar een beter leven.

Ellendige dagen en droevige nachten heb ik doorgebracht; ik zag om naar den bijstand der menschen, maar er was niemand die mij helpen kon. God echter, wien ik zocht, heeft mij uit mijne benauwdheden verlost, nu ben ik gelukkig.

Zij was een vrouw, waardig om in de gedachtenis der braven te leven. Zij was eenvoudig en oprecht, vreesde God, en week af van het kwaad. Werkzaam en met zorgen heeft ze haar dagen doorgebracht.

Dierbare echtgenoot, nu zijt gij bedroefd, eens zullen we elkaar vol blijdschap weer zien, en gij mijne dierbare kinderen en kleinkinderen: vergeet mij niet in uwe gebeden en leef zoo, dat gij nimmer den dood behoeft te vreezen.

Allen, die mij gekend hebben, toont mij uw liefde door gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d. afl.)

**ONZE VADER – WEES GEGROET.**

Zij ruste in vrede