



Een dankbare en blijvende herinnering aan

Gezina Geertruida Riesewijk - Evering

die op 14 februari 1909 in Losser geboren werd.

Ze was gehuwd met

Bernardus Titus Riesewijk

die in 1982 overleed.

Op 24 oktober 1997 overleed zij in het Verpleegcentrum Twente-Oost. We hebben haar op 29 oktober, na de Uitvaartviering in de Maria-Geboortekerk te Losser, naar haar laatste rustplaats begeleid op het R.K. kerkhof.

Een lang en welbested leven heeft moeder nu afgesloten. Ze leefde toe naar dit afscheid, omdat haar lichamelijke krachten langzaam afnamen.

We blijven haar herinneren als een hardwerkende moeder en oma, die goed gezorgd heeft voor haar gezin.

Haar huis wilde ze altijd netjes en schoon houden.

Ze hield ook veel van planten en bloemen.

Toen vader in 1982 plotseling overleed, was dat voor haar een zware klap, die ze maar moeilijk kon verwerken.

Gelukkig kwam Patrick bij haar wonen, waar ze nog een paar jaar voor kon zorgen.

Tien jaar geleden verhuisde ze naar St. Maartens-Stede, waar ze de nodige verzorging kreeg.

En de laatste jaren woonde ze in het Verpleegcentrum. Ze zag uit naar bezoeken van haar kinderen en kleinkinderen.

Vooraf Rosa en Sientje bezochten haar trouw.

Daar was ze zeer dankbaar voor.

Het geloof, dat ze van huis uit meekreeg, was een grote steun in haar leven.

Dat zij nu leven mag, samen met vader, in een hemel zonder grenzen.

Mogen we met elkaar verbonden blijven.

Moeder, oma, rust in vrede !

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, betoond na het overlijden van onze dierbare moeder, groot- en overgrootmoeder.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.