



IN UWE GEBEDEN WORDT AANBEVOLEN  
DE ZIEL VAN ZALIGER

**JOHANNA MARIA EVERING,**

Echtgenootte van  
**HERMANUS HANTERINK,**

geboren te Losser 19 November 1859, voor-  
zien van de H.H. Sacramenten der sterven-  
den, overleden te Losser 20 Juli 1928 en  
24 Juli begraven op het R. K. Kerkhof aldaar.

Een goede vrouw is de kroon haars mans,  
zijn hart vertrouwt op haar en zij vervult  
zijne levensjaren met vreugde. Eccl. XXVI.

Wij worden bemoedigd door de goede voor-  
beelden, die zij gegeven heeft en door de  
levendigheid van haar geloof. Wij herinneren  
ons, hoe godvruchtig en heilig zij voor God  
leefde, en hoe zij, die ons opeens ontnomen  
is, door zachtzinnigheid en goedheid jegens  
haar echtgenoot en kinderen uitmuntte.

Geliefde echtgenoot, ik sterf maar mijne  
liefde voor u sterft niet. Ik zal u beminnen  
in den hemel, gelijk ik u bemind heb op  
aarde. Kinderen vervult mijne blijdschap,  
dat gij een van gevoelen zijt, dezelfde liefde  
hebbende vereend van ziel en van gevoelen.

Wat gij van mij geleerd en ontvangen en  
gehoord hebt en in mij gezien hebt, doet dat  
en de God des vredes zal met u zijn.

Helpt mij door uwe gebieden tot God.

*Onze Vader — Wees Gegroet.*

Dat zij ruste in vrede.

H. J. Weetink, R. K. Koster — Losser