



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MARIA JOHANNA EVERING

geboren te Losser 7 Maart 1910, voorzien
van de H.H. Sacramenten der stervenden,
overleden te Losser 1 Mei 1939 en begraven
4 Mei op het R. K. Kerkhof aldaar.

Het lijden, dat God haar toezond, was
zwaar en haar kwaal was ongeneeslijk.
Maar zij wist dat haar leven lag in Gods
hand en daarom verdroeg zij alles in liefde
en offervaardigheid. Toen zij zag, dat het
leven haar niets meer bieden kon, verlangde
zij naar den hemel.

God nam dit lenteleven tot zich in den
bloeienden lentetijd.

Dierbare moeder, ik dank u voor al de
goede zorgen, vooral mij bewezen in mijn
ziekte. Weent niet want ik ga heen naar
vader.

Dierbare broers en zusters, die ik moet
achterlaten, gij waart altijd vol liefde voor
mij. Ik dank u daarvoor. Vergeet mij niet
in uwe gebeden.

Beminde verloofde, u verlatende vraag ik
geen tranen maar gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

ONZE VADER - WEES GEGROET.

Dat zij ruste in vrede.
