



In dankbare herinnering aan

## **Gerardus Mattheus Franciscus Everink**

Echtgenoot van Annie Meekes

Gerard is geboren op 13 december 1930 te Lievelede en overleed, na het ontvangen van de H. Ziekenzalving, op 6 september 2001 te Winterswijk. Op 11 september hebben wij hem na de gezongen uitvaartviering begeleid naar zijn laatste rustplaats op het R.K. begraafplaats aldaar.

Hij groeide op in een gezin van 11 kinderen op de boerderij. Na de jongensschool, de lagere landbouwschool, en later de middelbare landbouwschool te Winterswijk, ging hij op menige boerderij in de omgeving aan het werk. In deze tijd leerde hij Annie kennen.

Het boerenleven was zijn lust en zijn leven. Het was dan ook moeilijk voor hem om de keus te maken om bij een andere baas te gaan werken dan op een boerderij. Zijn keus viel op het molenaarsvak bij de firma Huis in 't Veld. De interesse voor het boerenvak bleef bestaan. Samen kochten ze een boerderijtje aan de Ruurloseweg, waarna ze zijn getrouwd. Het was het begin van een gelukkig huwelijk. Samen groeiden zij uit tot een hecht stel. Moeder werd zijn steun en toeverlaat en zijn maatje voor het leven! Hij droeg haar op handen. Tot hun grote vreugde werden er drie dochters geboren.

De verkoop van hun eerste huis en de uiteindelijke verhuizing naar de Oude Aaltenseweg was voor hen een ingrijpende gebeurtenis. Nadien genoten zij van de ruimte om hen heen. De combinatie van het werken bij zijn baas en de zorg voor zijn schapen, kippen en konijnen deed hij altijd met veel plezier. De verkoop van eieren bracht veel mensen over de vloer. Iedereen kreeg een warm woord en voor menigeen stond er een kop koffie klaar.

Samen met moeder vond hij het belangrijk om een omgeving te scheppen van liefde, gezelligheid en warmte. Hij stond altijd voor zijn kinderen klaar met raad en daad. In de opvoeding vond hij respect voor elkaar, eerlijkheid, rechtvaardigheid en doorzettingsvermogen belangrijk. Zijn optimistische karakter en flinke dosis humor kenmerkten hem tot het laatst toe.

Vanaf zijn 57ste levensjaar kwam hij bij huis omdat het bedrijf de deuren sloot. Er volgden nog vele gelukkige jaren samen met moeder genietend van hun grootste hobby: het buitenleven, de dieren en de tuin. Menig uur was hij te vinden in de schuur en in zijn timmerhok. Andere hobbies van hem waren kaarten, naar de veemarkt gaan, fietsen, voetbal kijken en op de hoogte blijven van alle informatie over handel, vee en politiek.

Gerard was een gezelschapsmens. Van een borrel en een feestje hield hij wel. Belangrijke gebeurtenissen werden uitgebreid gevierd.

Als opa beleefde hij een enorme vreugde aan zijn kleinkinderen. Ze waren alles voor hem. Voor hen had hij alle tijd en geduld. Afgelopen januari bij de geboorte en het overlijden van Noah heeft hij dan ook veel geleden.

Voor 5 jaar geleden merkte hij dat zijn lichamelijke conditie achteruit ging. Zijn doorzettingsvermogen en wilskracht waren enorm. Dit kenmerkte ook de laatste periode die we met elkaar hebben doorstaan.

In deze tijd van afscheid nemen, hebben wij menige herinnering met elkaar opgehaald.

Wij hopen dat hij zijn rust heeft gevonden.

Gerard, hartelijk dank voor alles.

Wij willen U danken voor uw medeleven en belangstelling tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden.

Annie, Marion en Frank, José en Erwin, Yvonne en André en kleinkinderen.