



In dankbare herinnering aan

**Hendrik Everink**

weduwnaar van

**Geziena oude Blenke**

\* 13 april 1919  
Deurningen

† 30 april 1994  
Hengelo Ov.

*Mijn leven is veilig in de handen van  
God.*

*Wat is dat een prachtige zin.*

*Ik heb vaak gedacht, ja dat zal wel zo  
zijn, maar die handen, hoe kom ik er  
in.*

T. Hermans.

Lieve pa en opa, je bent nu samen met ma en blijft voor altijd in onze gedachten. Pa, het valt ons zwaar, nu je niet meer bij ons bent.

Je hebt altijd hard gewerkt bij Stork, om ma en ons het allerbeste te geven. Je had altijd het beste met ons voor. Als het met ons goed ging, ging het met jou ook goed.

De natuur, je koeien, vogels en kippen waren je hobby. Vakanties hield je thuis.

Je was een open huis voor iedereen. Je stond altijd met de koffie klaar.

Door fietsen, zwemmen, kookcursus en kaarten, werd het verlies van ma verlicht.

Doordat het huis afgebroken werd, dat je samen met ma en opa had opgebouwd, is er veel bij jezelf gebroken.

En toen je zelf nog ziek werd, brak er een moeilijke tijd voor je aan.

Ook je kleinkinderen zullen je missen en voor altijd in hun gedachten zijn.

*Rust zacht lieve pa en opa.*