

Dankbaar bijven wij denken aan

JAN EVERINK

echtgenoot van

RIKIE GOORKATE

Geboren te Enschede, 25 september
1931. - Overleden te Enschede,
24 november 1988.



Een jaar lang leefde hij tussen hoop en vrees. - Nu de vrees bewaarheid is, beseffen wij pas goed wie wij in ons leven zullen missen: een man van weinig woorden, maar altijd recht door zee!

Hij zei wat hij meende. Dat kwam wel eens hard over, maar achteraf bleek hij dikwijls gelijk te hebben.

Vanuit deze eerlijke houding heeft hij zijn leven lang hard gewerkt.

Hij wilde verder komen in de maatschappij. En later was hij best een beetje trots op wat hij bereikt had.

Daarom stimuleerde hij ook steeds zijn kinderen tot veel inzet bij hun verdere studie. Doorzetten, dat vroeg hij van anderen, maar ook vooral van zichzelf.

Ook tijdens zijn ziekte; zelfs toen zijn krachten veel minder werden, bleef hij doen wat hij nog maar enigszins kon, zoals het oplossen van het wekelijks cryptogram.

Nu wij zonder hem verder moeten gaan, proberen wij een voorbeeld te nemen aan zijn enorme levenslust en wilskracht. *Zo zal hij onder ons blijven leven!*

Uw belangstelling en meeleven in de periode van zijn ziekte en na zijn overlijden zijn voor hem en voor ons een grote steun geweest.

Onze hartelijke dank hiervoor.

Familie Everink