



Bid voor de Ziel van Zaliger

Hendrikus Nije Olde Everink,

geboren te Losser 13 Juli 1862, na voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden overleden te Losser 12 November 1927 en den 15 d.a.v. op het R.K. Kerkhof te Oldenzaal begraven.

Hij was eenvoudig en oprecht, hij zocht zijne vreugde niet in de ijdelheden der wereld maar in trouwe plichtsbetrachting, hij was een voorbeeld voor allen.

Gedenk dan, o God, ik bid en smeeik het U dat ik in Uwe tegenwoordigheid gewandeld heb in eenvoud en oprechtheid en met een volmaakt hart: neem mij onder den jubelenden zang der engelen op onder het getal der uitverkorenen.

Ik smeeik U echter door onzen Heer Jezus Christus en door de liefde des H. Geestes, dat gij mij door Uwe gebeden bij God te hulp komt.
Rom. XII : 30.

GEBED.

O God van goedheid en ontferming verhoor genadig de smeeikingen die wij tot U opzenden voor Uwen dienaar HENDRIKUS opdat hij spoedig van alle straffen gezuiverd de eeuwige belooning moge ontvangen. Dit bidden wij U door Jezus Christus onzen Heer

ONZE VADER. — WEES GEGROET.

J. B. Heitkamp. Oldenzaal.