



Bid voor de Ziel van Zaliger
Johanna Nije Olde Everink,
echtgenoot van
Gerhardus Nieuweweme,

geboren te **Lossen** 9 Februari 1891,
voorzien van de H.H. Sacramenten der
Stervenden onverwachts overleden te Berg-
huizen den 27 Januari 1929 en den 30
d.a.v. op het R. K. Kerkhof te Oldenzaal
begraven.

Heer Gij hebt mij geroepen. Zie, hier ben ik.

I Koningen III: 9

In het midden mijner dagen ga ik naar de poorten
van het doodenrijk. Het overschot mijner jaren moet
ik derven. Ik sprak, ik zal niemand meer zien in het
land der levenden, ik zal geen mensch meer aan-
schouwen.

Isaïas: XXXVIII: 12.

Wijl zij Gode welgevallig was, werd zij door
Hem bemind en te midden van hen, met wie zij in
liefde leefde werd zij onverwachts weggenomen.

Wijsheid IV: 10.

Geliefde Echtgenoot en Moeder, reeds vroegtijdig
heeft de Heer van leven en dood mij van uwe zijde
weggerukt, doch zoek in deze beproeving de kracht
van uw kruis in het vertrouwen op God.

Ontvang in Uw Rijk, o mijn Vader haar, die ik
beween, vergeet hare zwakheden, herinner U slechts
hare smarten en hare verdiensten, doe haar barm-
hartigheid en geef haar eeuwige vrede.

Onze Vader — Wees gegroet.

J. B. Heitkamp, Oldenzaal.