



**An Demmer - Evers**



In dankbare herinnering aan

## An Demmer - Evers

Sinds 17 februari 1999 weduwe van  
Jan Demmer

*Zij werd geboren op 9 mei 1918 te Albergen.  
Op 19 augustus 2006 overleed zij na voorzien te  
zijn van de Ziekenzalving in verpleeghuis "Het  
Meulenbelt" te Tubbergen. Na een plechtige  
uitvaartviering op 24 augustus in de St. Pancratius  
kerk te Albergen, hebben we haar lichaam bij  
vader te ruste gelegd op het parochiële kerkhof.*

-----

Moeder groeide op als oudste in een gelukkig gezin van 8 kinderen. Doordat haar moeder al op jonge leeftijd overleed, was haar jeugd niet gemakkelijk. Ze nam grotendeels de zorg voor het gezin op zich. Toen zij deze zorg over kon laten aan haar jongere zussen, greep zij de kans aan om de verpleging in te gaan. Na de oorlog leerde zij vader kennen met wie zij op 23 mei 1950 trouwde. Uit dit huwelijk werden 5 dochters geboren, waar zij heel gelukkig en blij, maar ook heel bezorgd voor was. Ze stimuleerde ons een opleiding te volgen, die ons zelfstandigheid bood voor de toekomst. Naast het vele werk op de boerderij en in het gezin, zette zij zich ook in voor de gemeenschap. Door ziekte van vader werden ze gedwongen te stoppen met de

boerderij en verhuisden ze naar de Kemnaweg. In de ruim 30 jaar, dat ze hier samen woonden hebben ze genoten van de kinderen en kleinkinderen. Zij werkte met veel plezier in de tuin, hield van fietsen, lezen en puzzelen. Ze was blij, dat Agnes en Paul bij hun bleven wonen. Na het overlijden van vader heeft moeder nog een jaar zelfstandig kunnen wonen, waarna ze door een val in "Het Meulenbelt" kwam. Ze zag zelf in dat zelfstandig wonen niet meer mogelijk was. Moeder miste haar omgeving, maar toch voelde ze zich er thuis. De laatste 2 jaar werd ze steeds meer beperkt in haar mogelijkheden, maar bleef altijd optimistisch. Moeder was erg blij met bezoek, vooral als de klein- en achterkleinkinderen kwamen, dan zag je haar stralen. In haar laatste week heeft ze bewust afscheid genomen. In alle rust is ze overleden in het bijzijn van haar kinderen. Lieve moeder, wij gunnen je de rust die je hebt verdiend en vertrouwen erop, dat je weer samen bent met vader.

Wij bedanken u oprecht voor de belangstelling en het medeleven tijdens haar ziekte en met name in de dagen na haar overlijden.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

7665 RJ Albergen, augustus 2006  
Kemnaweg 8