

In groot geloof is ons voorgedaan

## Anna Maria Hampsink-Evers

sinds 31 mei 1968 weduwe van  
Johannes Hampsink

Ze werd geboren in Overdinkel op Allerzielendag 2 november 1904. In het verpleeghuis "Oldenhove" te Losser ging ze plotseling van ons heen op 8 april 1992. Voor haar eeuwige vrede hebben we de Eucharistie gevierd in haar parochiekerk, toegewijd aan Maria, waarna we haar lichaam aan de aarde toevertrouwen op de begraafplaats te Oldenzaal, op 13 april.

Eenvoudig heeft ze geleefd tussen haar medemens, met een goed hart en in haar jonge jaren met veel werklust, die ze gedurende 14 jaar inzette in Duitsland, in een textiel fabriek.

Ze trouwde op 7 mei 1935 met Johan Hampsink, van beroep kleermaker en samen vestigden ze zich aan de Oldenzaalsestraat. Ondanks de financiële zorgen waren ze gelukkig met elkaar en omdat hun huwelijk kinderloos bleef, erg blij met hun pleegkind Marinus, die ze vanaf zijn veertiende maand met alle zorg hebben omringd. Helaas stierf haar man al in 1968; het werd stil in huis, maar daarna leefde ze weer op door de komst van haar schoondochter Dinie en de kleinkinderen Luc en Sabine, aan wie ze haar zorg en belangstelling kon geven.

Ze hield van de natuur en kon heerlijk genieten van

mooi weer, van de buitenlucht, vol interesse voor de hond, de kanaries en de duiven in haar naaste omgeving. Velen zullen zich blijven herinneren, dat ze zo'n sterke gezondheid had en zo smakelijk kon eten.

Ze was een diaggelovige vrouw, die van harte meeleeft met haar parochie en met de kerkelijke vieringen; met een bijzondere toewijding aan Maria, die ze elke morgen met een rozenkransgebed verloorde en heel intans in 1982 in Lourdes. Toen haar gezondheid achteruit ging volgde ze de Misviering via de tv, maar ging ook graag naar het ziekentriduum en naar de ziekendag in de Mariakerk. Het was voor haar een grote overgang, toen ze op 3 maart in "Oldenhove" werd opgenomen. Wie had kunnen denken, dat ze kort daarna werd opgeroepen tot Gods Vaderhuis, om daar voor altijd Pasen te vieren met onze verrezen Heer.

H. Maria, Moeder van God

bid voor ons zondaars

nu en in het uur van onze dood. Amen

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het heengaan van onze lieve moeder en oma danken we U hartelijk.

Marinus en Dinie  
Luc en Sabine