

GODVRUCHTIG AANDENKEN AAN
ANNA MARIA EVERS

echtgenote van

HERMAN HOLTkamp

Zij werd geboren te Losser op 4 april 1897 en overleed, gesterkt door het Heilig Oliesel. op 13 juni 1960 te Enschede, waar zij op 17 juni d.o.v. op het r.-k. kerkhof werd begraven.

Plotseling werd deze goede vrouw en brave moeder uit 't leven van dit aardse aan ons ontnomen. Met Jezus op haar lippen heeft zij ons verlaten. Haar heengaan werd 'n laatste vermaning voor ons: „Weest bereid. Gij kent dag noch uur.” Bittere pijnen in de laatste jaren van haar leven waren geen belemmering voor het ontplooiën van een diep godsdienstig leven. Lichamelijke pijnen konden haar niet weerhouden het huishoudelijk werk van de volgende dag ten behoeve van haar gezin voor te bereiden op de laatste avond van haar leven.

Moge na een godsdienstig en arbeidzaam leven de aanschouwing van Gods glorie haar deel zijn.

Daarom :

*Gij, die haar dood betreurt
en deze regels ziet,
vergeet toch haar ziel
in Uw gebeden niet.*