



†
Met dankbaarheid en liefde
herinneren wij ons

Bernard Evers

echtgenoot van
Riky ten Dam

Bernard werd geboren op 19 mei 1925 te Albergen en overleed in Almelo op 6 januari 2005.

Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens een Eucharistieviering in de parochiekerk van St. Pancratius te Albergen. Waarna we hem hebben begeleid naar zijn laatste rustplaats op het parochiële kerkhof aldaar.

Na zijn geboorte kreeg hij bij de doop de namen Bernardus Johannes. Hij groeide op in Albergen aan de Stamshoekweg in het Geziet. Het gezin bestond uit 8 kinderen en hij moest op 7-jarige leeftijd zijn moeder al missen. Hij heeft altijd aangegeven dat dit hem zeer aangegrepen heeft. Terwijl Bernard thuis woonde is hij begonnen als vrachtwagen-chauffeur en heeft door hard te werken zijn eigen bedrijf opgericht. Op 15 juni 1961 trouwde hij te Saasveld met Riky ten Dam met wie hij ruim 43 jaar heel gelukkig getrouwd is geweest. Samen kregen ze een stuk grond van het oudershuis: "Stamsbrei". Hier bouwden ze samen hun huis en konden ze het transportbedrijf voortzetten. Na 7 jaar werd het gezin uitgebreid met de geboorte van zoon Gert. Ze waren zeer dankbaar en gelukkig. Bernard was een eerlijke en actieve man die met humor zeker gezelligheid bracht. Hij was een godsdienstig mens en was een getrouwe kerkganger. Hij heeft veel vrijwilligerswerk gedaan voor de kerk en was

o.a. 27 jaar lid van het bestuur van de begrafenisvereniging. Ook hechtte hij veel waarde aan een goede relatie en samenwerking met zijn personeel. Hij genoot van zijn werk. In het bijzonder keek hij uit naar de vrijdagen op de veemarkt te Zwolle. Dieren en natuur hebben altijd een speciale plaats gehad in zijn hart. Als lid van de jagersvereniging ging hij regelmatig mee op jacht. Langaam merkte hij dat deze lange wandelingen te zwaar voor hem werden en moest hij noodgedwongen en tot zijn spijt hiermee stoppen. Naarmate de jaren vorderden moest hij steeds meer inleveren wat hem heel zwaar viel. Door de jaren heen kreeg Gert steeds meer belangstelling voor het vak van zijn vader. Op 65-jarige leeftijd heeft hij dan ook het transportbedrijf aan hem overgedragen. Zijn betrokkenheid bij het bedrijf is altijd gebleven. Hij kreeg toen meer vrije tijd. Na het halen van een boodschap hield hij ervan om bij bekenden een kop koffie te gaan drinken. Maar een borreltje smaakte hem ook wel. De laatste 3 maanden van zijn leven verbleef hij op zorgcentrum "De Horst" te Almelo. Hier werd hij prima verzorgd maar Bernard voelde zich hier absoluut niet thuis. Na een bezoek van Riky of Gert vroeg hij steevast: "Hej de auto bie oe want dan kan 'k mooi met noar hoes". Want Stamsbrei, dat was zijn stekkie.

.....
Wij willen u bedanken voor de belangstelling en het medeleven, op welke wijze dan ook, ondervonden tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve man en onze pa.

Riky Evers – ten Dam
Gert en Janet

Albergen, 11 januari 2005
Kemnaweg 5