



In herinnering aan

Bernardus Franciscus Evers

Hij werd geboren op 16 november 1930 in de gemeente Losser en op 14 november 1993 is hij overleden in verpleeghuis „Oldenhove“ te Losser, nadat hij eerder het H. Sacrament der Zieken had ontvangen. We hebben donderdag 18 november afscheid genomen tijdens de uitvaartplechtigheid in de kapel van „Oldenhove“, waarna we hem begeleid hebben naar het crematorium te Usselo.

Tijdens de Ziekenzalving van Bernard, zo'n twee weken voor zijn overlijden, hebben we een passage gelezen uit het Evangelie van Mattheus. Daarin wordt gesproken over de rust en verlichting die geschonken wordt aan allen, die uitgeput zijn en onder lasten gebukt. Het is een zeer passende passage voor het leven van Bernard, dat niet altijd makkelijk is geweest voor hemzelf of voor zijn omgeving. De laatste jaren waren vooral moeilijk vanwege zijn verslechterende gezondheid.

Toch hield hij waardering en vreugde voor de tijd die hem restte. Met name het buiten kunnen zijn in de frisse lucht, midden in de natuur vond hij erg fijn. Ook de contacten met de mensen die voor hem zorgden waardeerde hij zeer, vooral de vriendschap met Gerard en Annie bij wie hij de laatste jaren in De Lutte een thuis had gevonden.

We willen geloven dat hij nu bij God de rust en de verlichting gevonden heeft waarnaar hij in zijn leven op zoek was.

Moge hij bij God rusten in vrede.

Familie Evers
Familie Benneker

18 november 1993.